

Man beder ikke fremmede om hjælp for sjov.

Teksten er en artikel fra Jyllands-Posten som var på forsiden d. 18 august 2014 som henviste til en artikel inde i bladet.

Artiklen er skrevet af Tea Krogh Sørensen og Noa Grace Gaardmand, som er et interview med Lonnie Jensen på 21år, en lille søster på 18år og deres mor Anita Jensen. Artiklen handler om Lonnie Jensen som har skrevet et indlæg i en Facebook gruppe, hvor hun har bedt andre brugere om hjælp i krisetider blandt andet til, at give Anita mad på bordet. I denne gruppe var der mange venlige sjæle som valgte at, kører ud med mad til Anita. Der ankom en mand som fortalte Anita Jensen at han selv havde været i samme situation, han medbragte et helt måltid inklusiv en flaske vin.

Anita Jensen er på besøg hos sin datter Lonnie Jensen kommunale ungdomsbolig som er indrettet sparsomt med plakater af Christopher og FC Randers bannere på væggene. Der bliver serveret massere af hjemmerullede cigaretter og postevand. Alle 3 er på kontant hjælp og de døjer med at få hverdagen til at hænge sammen. Lonnie Jensen er i aktiveringspraktik og brugte Facebook gruppen til at hjælpe sin mor og søster. Som ung opførte Anita Jensen sig meget dumt, hun brugte alle sine penge og benyttede sig af kviklån. På en god måned har hun 1200 kr til at leve for. Anita Jensen er uddannet Social-og sundhedshjælper og erhvervschauffør, men har ikke arbejdet længe pga. astma, dårlig ryg og fod. Hun tror ingen vil ansætte hende. Da Lonnie Jensen spurgte efter hjælp på Facebook gruppen syntes hun det var flovt, men hellere det end at sidde og tigge på gaden. Men selvom der kom hjælp fik hun mange spydige kommentere med på vejen, at hun kunne kvitte smøgerne eller sælge bilen.

Fordelene ved at spørge om hjælp på diverse hjælpegrupper på nettet er at, man når ud til rigtig mange mennesker. Der er rigtig mange som ser ens budskab som at tigge om hjælp. Der vil altid være nogen som har nok til, at de kan give andre i nød, lidt mad eller andet til at hjælpe i hverdagen.

Ulempen ved at spørge efter hjælp på nettet er at der er mange der ser det, og rigtig mange som vil syntes personen ikke har "fortjent" det eller de "bare" kan få et arbejde. Det kan resultere i voldsomme kommentere og ubehagelige tilråb. I disse grupper findes der ofte mennesker, som bevist er der kun for at svine folk til og gøre dem kede af det. I moderne sprog kaldes det en "Troll" oversat til direkte dansk, en trold. En Troll's fineste opgave er at svine folk til og få brugere af siden til at blive så gale og så ophidsede som muligt indtil det punkt, hvor personen som er blevet Troll'et forlader gruppen eller Troll'en bliver smidt ud. Det er blevet meget moderne inden for de sidste par år at, Troll'e personer på nettet det kan sammen lignedes med at mobbe i skolen. Men så igen ikke helt, da Troll'ing blev opdaget / opfundet, var planen kun at irritere personen, ikke at mobbe eller nedgøre personen psykisk. At blive gjort til grin eller nedgjort, er klart den største ulempe ved, at søge hjælp på nettet og kan også være grunden til at mange ikke vælger, at spørger efter hjælp på nettet.

Det jeg tror der motivere giverne kan være flere ting. Nogen vælger at give til andre som er i nød af den simple grund at, de selv har været igennem det samme som den tiggende person søger. Dette resulterer i medlidenhed og giveren her giver nok også mere end andre. Det kan hører man også ud fra teksten at, en mand kommer med helt måltid inklusiv vin, han fortæller at, han selv har været igennem det samme. Nogen vælger også at give til andre af ren medlidenhed selvom de måske ikke selv er velhavende eller rige. Andre som er velhavende eller rige vælger måske at gøre det for at få det bedre med sig selv.

I dagens Danmark burde det dog slet ikke være nødvendigt at, tigge om penge eller mad. Tager man udgangspunkt i artiklens personer, som alle er på kontanthjælp, det vil sige de får penge fra staten for ikke at lave noget, på grund af skavanker eller dovenskab. Anita Jensen har en fornuftig uddannelse, både som Social-og sundhedshjælper og erhvervschauffør. Men da hun er dårligt tilpas så får hun støtte fra staten. Men da hun ikke vil søge efter arbejde er det en helt anden snak. Som der skrives i artiklen, og jeg citere "... I dag er der ingen der gider at ansætte mig. Funderer Anita Jensen" dvs. at hun faktisk ikke ved om der er nogen der vil ansætte hende. Det er et typisk eksempel på at man faktisk ikke gider lave noget som helt, men hellere bare vil side der hjemme og lade os andre arbejde og tjene til hendes dagligdag. I den situation er jeg forarvet over at man kan

tillade sig at tigge om penge fra fremmede især når man både ryger og har udgifter i form af bil. Bilen som hun selv beskriver er i så dårlig stand at, ikke engang fogen vil have den. Det er jo løgn, for hvis man har en bil, skal man også have råd til brandstof, vinterdæk/vintertilbehør, vedligeholdelse, syn og alt det andet der hører til at have en bil. Så valgte hun at skille sig af med de ting så ville hun have et meget større overskud. Ud fra teksten kan det ikke ses, men jeg skyder fra hoften og kunne forestille mig at hele de familie er overvægtig doven og ikke interesseret i at deltage i vores samfund, og yde der efter. Jeg mener at en familie som dem selvom de sikkert har været igennem en masse surt, træls og nederen. Så giver det ikke en krav på ikke at forøge at, finde et arbejde, finde en praktikplads, eller i det hele taget forsøge at gøre noget for det samfund, som sørger for de kan overleve. De kunne jo melde sig frivilligt til arbejde på forskellige arbejdspladser, så erhverslivet får gavn af det, så vi får mere gang i hjulene og Danmark kan expotrere flere varer. Men så igen.. er det faktisk en dårlig ide, da man kan ende med at de her mennesker, som ikke vil lave noget, tager arbejde fra eventuelle fastansættelser, så er ødelægger de systemet. Så er det bedre de for lov at side og lave ingenting, og ikke ødeligger vores samfund.

Ideen i at give til mennesker igennem internettet / Facebook er en god ide, men der findes alt for mange mennesker som i virkeligheden ikke mangler til dagen og vejen. Så det handler meget om at finde de mennesker som virkelig mangler, de tre personer nævnt i artiklen er ikke en af dem da de kan skære så meget væk.