

Effekten af Susan.

Romanen "Effekten af Susan" er skrevet af Peter Høeg, og udgivet af forlaget Rosinante i 2014. Den handler om Susan og Laban Svendsen, deres 2 børn Thit og Harald som er tvillinger på 16 år. I teksten bliver vi bekendt med Thit og Haralds ungdom, i sommerhuset i Jammerbugt.

Susan Svendsen- Er udannet fysiker og er gift med Laban Svendsen som er komponist. Sammen har de tvillingerne Thit og Harald på 16. Susan Svendsen opdagede allerede som 12årig det periodiske system. Ved opdagelse af det periodiske system, får hun en forestilling om, at der hersker en form for naturlov som afbalancere det kaos der er i verden. Ikke mange 12årige har den forestilling at verden er kaos, de fleste piger leger for det meste med Barbie dukker i den alder. Susan Svendsen og hendes mand er ikke ret dygtige til at investere i ejendomme. De køber et sommerhus ved Jammerbugten om foråret og allerede i efteråret ryger det på tvangsaktion. I dette sommerhus fortæller hun historier til sine børn som er 3 år. Dette gør hun på den måde at involvere fysikere og det periodiske system. Dette kan Thit ikke lide men Harald kan godt lide dette. Susan Svendsen gør dette da hun som barn havde meget angst når hun skulle sove. Derfor fortæller Susan Svendsen disse historier for at skåne dem. Susan Svendsen er en typisk mor, der forsøger at opdrage sine to børn på den måde hun mener er bedst. Ud fra den meget begrænset tekst får man hurtigt en ide om, at hun ikke er helt tænker som mange andre forældre.

Thit- Er 16 år gammel fik sin første menstruation som 12årig mens hun red på en hingst, som hun mente allerede vidste at Thit fik menstruation den dag. Thit behandler dyr som mennesker ved at lade dem gå bag sig som et familiemedlem, og taler om dem som mennesker. Thit var ikke glad for Susan Svendsen historier som 3årig barn. Da Thit ikke kan lide at hendes forældre forsøger, at bygge et rum af lys og sikkerhed. Thit mener at det kan være farligt kun at kende til sikkerhed og mener sin mor forsøger at løse alle verdens problemer som rettelser i en fysikrapport.

Harald- Er 16 år Meget glad for sin mors historier, hvor hun blander fysikken ind, så meget at han falder nemt i søvn af det. Han virker til at være mindre voksen som 3årig i forhold til sin søster.

Den perfekte verden findes ikke. Det er mennesker simpelthen for egoistiske til, at kunne skabe. Der er mange ting der skal til for, at skabe den perfekte. En af tingene ville være at hjælpe hinanden i stedet for altid at arbejde mod hinanden. Lad os tage udgangspunkt i Danmark. I Danmark betaler vi alle skat, dette afhjælper hver enkelt person i deres dagligdag, med kun at tænke på deres egne gøremål. Dvs. hvis vi ikke betalte skat og ikke lod staten stå for store byggerier, nye veje, infrastruktur, politi, brandvæsen og så videre og så videre. Så skulle vi alle bestemme os for indbyrdes, hvordan skal vores politifolk agere, opføre sig, skal de være onde, skal de være retfærdige og lignende. Så på den måde skulle vi selv blandt dem man boede i by med, selv stå for nye veje, infrastruktur osv. Vi opføre os helt utroligt egoistiske i vores samfund, vi bevæger os imellem hinanden uden at se op fra vores telefoner, vi taler aldrig med hinanden ved busstoppestedet. Vi hilser ikke på hinanden, selvom vi bor side om side med andre mennesker, vi tillader os at lade være med at hilse på ekspedienten ved kassen i brugsen. Vi kører i bil som om vi er de eneste på vejen og er ligeglade med cykler og fodgængere, ”vi skal bare frem”. Cyklister kan ikke finde ud af at holde tilbage ved fodgængere da de mener at de har ret til at køre alle steder. Samme gælder for fodgængere de forventer at alle andre stopper for dem, selv om der er rødt.

Almindelige hverdags oplevelser er ikke bare skyld i vi ikke kan skabe den perfekte verden, her ud over har vi det korrupte politiske system i Danmark, de arbejder ikke for den gængse dansker, men for sig selv og deres egen fremtid. Politiker i Danmark bliver stemt ind af befolkningen for at skabe et bedre Danmark og styre landet i den rigtige retning. Det sker også af og til at de gør noget godt for samfundet, og det er ikke fordi jeg kal påstå de aldrig gør, men i sidste ende er det ens egen ”røv” man skal sikre. Det ændre så alligevel ingen ting, at de danske politikere igen og igen, viser at de fokusere mere på at se godt ud, udadtil. For det meste sikre de sig, at det de laver kan give dem 4 år mere i folketinget. Det politikerne gør for at sikre sig er, at give skattelettelse og mere hjælp til dem der ikke kan, eller gider, klare sig selv og de gamle, som så fortjener at få det bedre. I stedet for burde politikerne sige til befolkningen ”Vi er nød til at hæve skatten med 1 % fordi det går ikke godt nok i Danmark, der er flere ting i samfundet som er steget i pris” dette vil jo ikke blive taget godt imod befolkningen, så derfor gør de det ikke. I den perfekte verden ville befolkningen kunne acceptere dette, da de alle er en del af et større samfund, som vi alle skal hjælpe hinanden med for, at få mest muligt ud af. Igen et godt eksempel på at vi er for egoistiske og kun vil have mere til os selv. Desværre er det ikke kun de ”almindelige” danskere som tjener de få penge som er skyld i, at vi ikke hjælper hinanden i det danske samfund. Det er dem som tjener de rigtig mange penge, der betaler topskat og snyder for at undgå at betale skat, se evt Panama skandalen er

et glimrende eksempel, hvor rige mennesker snyder systemet for, at kunne tjene mere. Det her var bare nogle eksempler på, at vi mennesker ikke ville kunne lave den perfekte verden i Danmark, vi er simpelthen ikke gode nok til at holde sammen.

Eneste måde at lave den perfekte verden på er, at vi alle står sammen i et stort fællesskab hvor vi er enige om alt der skal tages stilling til, hvor man deler alle ressourcer og sørger for at hjælpe hvor man kan. Den perfekte verden er kommunistisk, uden en leder uden en regering. Men dette er heller ikke muligt i dagens verden, da der altid vil være nogen som forsøger at få mere end andre. Det er menneskets natur.